



Bij de zondag



*Lloyd Nicholson, geïnspireerd door "Anthem" van Leonard Cohen
(een lied dat we gaan luisteren in de viering)*

Deze zondag staat het écht allerlaatste verhaal centraal, dat we lezen in het Johannesevangelie. Eigenlijk had er al een punt kunnen worden gezet na hoofdstuk 20, waarin uitgebreid verteld wordt over de opstanding en verschijning van Jezus Christus, maar het is alsof de evangelist dacht: vooruit dan maar, nog eentje dan... Een verhaal over wankel-moedige leerlingen die zoeken hoe ze de draad weer kunnen oppakken, over een laatste – niet avond – maar 'morgenmaal' en hoe uit dat aarzelende begin de hele beweging rondom de Opgestane voort is gekomen, tot aan ons vandaag op deze plek. Iemand noemde dit evangelieverhaal een 'toegift'; een mooi woord ook voor deze zondag na ál het goede wat achter ons ligt na al die jaren. Een toegift waarbij we mogen genieten van goede woorden, van mooie muziek van Harry Bosma (orgel), Reinier Havinga (viool) en Mirjam Otten (klarinet) én de ontmoeting met elkaar als volgelingen van Opgestane.

Ds. Betty Gras

Gemeenteavond – dinsdag 21 april

De uitnodiging voor de gemeenteavond en info over deze avond, vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

Agenda

Dinsdag 21 april – Gemeenteavond -
Aanvang 19.45 uur – Koffie vanaf 19.30
uur

Zaterdag 9 mei – 10.00 – 12.00 uur –
Stekkenmarkt

Elke vrijdag – 10.00 uur - Stamtafel

Collecten

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Jeugd

3^e collecte: Beheer Kerkelijke

Gebouwen (toelichting zie linkerkolom)

QR-codes collecten



1e collecte



2e collecte



3e collecte

Liturgie

19 april 2026 -Afscheidsdienst ds. Betty
Gras – 10.00 uur – ds. Betty Gras en ds.

Reinier Gosker

Organist: Harry Bosma

Klarinet: Mirjam Otten

Viool: Reinier Havinga

Liederen en schriftlezing

Aanvangslied: Wij leven van

verwondering 1, 2, - 3

Bemoediging en groet

Openingsgebed

Loflied: NLB 303: 1, 2, 3

Schriftlezing: Joh 21: 1 – 14 en 25

Luisteren: Anthem – Leonard Cohen

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Zingen: NLB 657: 1, 3, 4

Losmaking ds. Betty

Zingen: NLB 415: 1

Dank- en voorbede, stil gebed

Zingen: Onze vader NLB 1006

Slotlied: NLB 839: 1, 2, 3, 4

Zegen

3e collecte voor het dak van de Hervormde Kerk

Komende zondag, 19 april, verwachten we een volle kerk, in verband met het afscheid van onze dominee Betty. Dat leek de kerkenraad een goed moment om de derde collecte, de 'collecte voor het beheer van de kerkelijke gebouwen', ditmaal te bestemmen voor het beheer van een andere dorpskerk. U heeft vast de posters voor de geldwerving voor nieuwe leien van het dak van de Hervormde kerk gezien. En sommige gemeenteleden vertelden al dat ze uit eigen beweging hadden gedoneerd. Graag willen we, als gebaar van verbondenheid, de derde collecte van komende zondag bestemmen voor het dak van de Hervormde kerk. U kunt daarvoor gebruik maken van onze eigen QR-code voor de derde collecte in deze Nieuwsbrief, of zondag in de bank digitaal, met bonnen of contant bijdragen.

Het College van Kerkrentmeesters zal de collecte dan aanvullen, zodat we als Ontmoetingskerk een mooie gift kunnen overmaken!

Namens de kerkenraad,
Els Deenen



Groene voorjaarsmarkt – 9 mei

De Commissie Duurzaamheid organiseert een zaden-en stekjesmarkt!

Wanneer: Op Zaterdag 9 mei

Waar: Bij de Ontmoetingskerk

Tijd: Van 10.00 tot 12.00 uur

Voor wie: Voor iedereen die van planten en/of tuinieren houdt.

Neem je zaden die je over hebt mee. Verzamel vanaf nu je stekken of plantjes om te ruilen of om weg te geven. Zo hergebruiken we planten van binnen en uit de tuin.

Voor deelnemers aan de markt is er koffie, thee en iets lekkers.

Commissie duurzaamheid



Kosters

De dienstdoende koster, Geert Heidekamp, is gedurende de komende week bereikbaar onder telefoonnummer: 06 249 238 44

Telefoonnummers

Predikant

ds. Betty Gras: 06 21 91 67 10

Kerkelijk werker

Roelie Stevens: 06 45 74 17 99

Scriba

Martha van der Zwaag: 06 34 82 59 31

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website:

<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

Voor meer informatie zie de website:

www.deontmoetingskerk.nl

Facebook

Gemeenteavond 21 april: investeren in huis en tuin (en daarmee in onszelf...)

Op woensdag 21 april is de derde gemeenteavond in het kader van het gesprek over de toekomst van onze gemeente. Een gesprek om te bepalen in welke richting we ons als gemeente verder willen ontwikkelen, en waar we in willen investeren. De eerste avond spraken we over het beeld van onze gemeente: hoe zien we onszelf, en hoe zien we de toekomst? De tweede avond hadden we het over 'investeren in onszelf als gemeenschap', over mensen, mogelijkheden en middelen. Verslagen van deze beide avonden kunt u nalezen in de BijEen van februari en maart. Deze avond zal het gaan over 'investeren in huis en tuin'.

Wat gaan we deze avond doen?

We beginnen met een kort overzicht van de vorige gesprekken.

Daarna zijn er twee inleidingen over 'huis en tuin'. De eerste gaat over de onderliggende gedachte bij het voorstel vanuit de taakgroep vieren, over een flexibele inrichting van de kerkzaal. Waar komt dat idee vandaan, en wat staat de taakgroep daarbij voor ogen? Welke mogelijkheden zou het ons bieden?

De tweede inleiding komt van de commissie duurzaamheid, en gaat over het idee om van het kale pleintje achter de ontmoetingsruimte een groene ontmoetingsplek te maken. We zijn niet voor niets Groene Kerk, en zo'n plek zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn op ons buitengebied! De commissie heeft een plan dat in verschillende fasen uitvoerbaar is; de moeite waard om met elkaar te doordenken. Clara Bandringa neemt u er in mee.



Anders vieren

Dan is er nog een derde onderwerp dat we deze avond graag meenemen in ons gesprek.

Tijdens de eerste avond van het gemeentegesprek kwam de vraag naar voren: moeten we ook niet eens inhoudelijk kijken naar de toekomst? Dus niet alleen naar onze identiteit en onze visie, maar ook naar de concrete vertaling daarvan, naar ons aanbod? Tijdens de tweede avond kwam ook het verlangen naar 'anders vieren' verschillende keren op - zowel voor onszelf, als om mensen uit jongere generaties en mensen die niet (zo) kerkelijk betrokken zijn meer aan te spreken. Ook voor dat gesprek willen we deze avond ruimte maken.

Gesprek in keuzegroepjes

Na de inleidingen kunt u kiezen over welk onderwerp u deze avond het liefst wilt doorpraten:

- Investeren in het 'huis': de inrichting van de kerkzaal
- Investeren in de 'tuin': een groene ontmoetingsplek buiten
- Een inhoudelijk gesprek over 'anders vieren'

Kies vooral een onderwerp dat u na aan het hart ligt, zodat we de voorlopige ideeën beter kunnen doordenken op hun mogelijkheden, consequenties en alternatieven. Dat helpt ons om uiteindelijk keuzes te maken waar we de komende periode op willen inzetten, als gemeente. En dat helpt ons dan weer op weg bij het maken van profielschetsen voor het komende beroepingswerk...

Hoe gaan we verder met de opbrengst?

We sluiten het gemeentegesprek af op zondag 14 juni, bij de koffie na de dienst. Dan bekijken we de oogst van alle drie de gesprekken, zetten we de mogelijke keuzes op een rijtje, en krijgt u de gelegenheid om kenbaar te maken welke ideeën u het meest kansrijk acht, om ons verder te ontwikkelen als gemeente. Het College van Kerkrentmeesters heeft dan ook onze financiële speelruimte in kaart gebracht, aan de hand van verschillende opties voor het invullen van de vacature van predikant en (vanaf 2027) kerkelijk werker. Waar moeten we wat u betreft op inzetten? Er komt ook een digitale/schriftelijke manier om uw stem te laten horen.

De gemeenteavond begint net als de vorige keer weer om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor koffie en thee.

Weet u weer van harte welkom!

Met een hartelijke groet vanuit de voorbereidingsgroep,

Els Deenen